



Ouders van Verongelukte Kinderen

Beste vrienden lotgenoten,

1 november staat terug voor de deur en voor velen onder ons is dit ook een heel zware periode. Samen op "tocht" gaan met mensen die weten en voelen wat het is, en een goeie babbel samen kan misschien wat soelaas brengen.

Daarom nodigen wij u allen uit op onze herfstwandeling, die doorgaat op zondag 22 oktober. Wij komen samen om 14 uur in brasserie :

**De Poelberg site,
Poelberg nr 1,
8700 Tielt** (parkeren mag in de straat langs de kant van het cafetaria en er is ook parking in de snepwegel)

We drinken eerst een kopje koffie en de wandeling starten we rond 14u30. Het is ongeveer 4 km, dus een uurtje wandelen, afhankelijk van het weer. Indien de weergoden voor minder mooi weer zorgen, korten we de wandeling in. Best wel wandelschoenen meebrengen; de wandeling is op verharde wegen, maar ook over gras en in een stukje bos. Na de wandeling is er terug een drankje voorzien met een stukje appelkarameltaart.

Wie slecht te been is of liever niet wandelt, kan altijd toch eens komen voor een gezellige babbel.

Als bijdrage in de kosten vragen wij 4 euro per persoon. **Over te schrijven op BE 47 1030 4188 5880 met vermelding Naam + herfstwandeling/ of ter plaatse betalen**

Gelieve uw aanwezigheid uiterlijk op woensdag 18 oktober te bevestigen bij

Graag tot dan,

Voor het Lokaal Contactteam West-Vlaanderen

Marina Truyaert

marinatruyaert@live.be

0485 38 51 79

051 40 25 38